

Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου



Ένα ξάφνιασμα ευχάριστο, μέσα στο φετινό καλοκαιριάτικο λιοπύρι, είναι το νέο βιβλίο του γνωστού μας Σαλονικιού διδάκτορα κοινωνιολογίας-ψυχολογίας, (συνταξιούχου πλέον) καθηγητή Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα βιβλίο ενημερωτικό, πικάντικο αλλά όχι προσβλητικό, χωρίς την κουραστική για κάποιους ακαδημαϊκή σχολαστικότητα, γραμμένο σε γλώσσα κατανοητή, που θα αποδειχθεί χρήσιμο για εφήβους, νέους, αλλά και πιο ώριμους στην ηλικία αναγνώστες.

Διαβάζοντας το νέο βιβλίο του Γιώργου Πιπερόπουλου στους πιο ώριμους στην ηλικία θα ξυπνήσουν αναμνήσεις άλλων εποχών, θα προστεθούν νέες οπτικές γωνιές κατανόησης

στους νεότερους αναγνώστες που, όπως οι έφηβοι και οι νέοι κάθε άλλης γενιάς ανιχνεύουν, κάποιοι με έντονη περιέργεια και άλλοι με έκδηλο πάθος αλλά όλοι με ελπίδα, τον γοητευτικό κόσμο του έρωτα και του Sex...

Εάν προβλέπετε να έχετε λίγο διαθέσιμο χρόνο για διάβασμα τότε πριν ξεκινήσετε τις διακοπές σταματήστε σε ένα βιβλιοπωλείο (το βιβλίο αποτελείται από 224 σελίδες σε μικρό σχήμα και τιμή **€ 12 και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΖΥΓΟΣ της Θεσσαλονίκης**) , και προσθέστε στην εκδρομική σας τσάντα μαζί με τα μαγιό, τα αντηλιακά, τα λάδια και τις κρέμες μαυρίσματος και το νέο βιβλίο του Γιώργου Πιπερόπουλου...

Μπορεί να φανεί και πρακτικά χρήσιμο καθώς το ελληνικό καλοκαίρι με τις μύριες προκλήσεις του είναι μπροστά μας...

Εάν, πάλι, προτιμήσετε να το αφήσετε για το Σεπτέμβρη θα βρείτε στις 224 σελίδες του απαντήσεις στους συναισθηματικούς, ερωτικούς και σεξουαλικούς προβληματισμούς όχι μόνο του καλοκαιριού αλλά και των υπόλοιπων τριών εποχών, **καθώς το νέο βιβλίο του Γιώργου Πιπερόπουλου αποτελεί βοήθημα με σαφή διαχρονική χρησιμότητα...**