



www.antilogosnews.gr

Γράφει ο Δρ. **Κώστας Πατέρας** D.Ed, M. Ed, P.H.D. , Δημοτικός Σύμβουλος, Πολιτευτής.
ΑΝ.ΕΛ

Πολλά πράγματα γίνονται στη χωρά μας κάθε τόσο ,ενώ στην Ευρώ πη οι ίδιες καταστάσεις έχουν παγιωθεί και αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα σεβασμό και με μεγάλη προσοχή.

Αυτα που αλλάζουν πολύ συχνά σ'εμας είναι αρκετά. Το φορολογικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το θέμα της Υγείας, μ'ολες τις παραμέτρους, οι νόμοι παραγωγής και διακίνησης αγαθων,οι επενδυτικοί κανόνες, οι κοινωνικές δομές, οι εκλογικοί νόμοι, η μορφή, η δομή και η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοικησης,το είδος και το περιεχόμενο του κοινωνικού κρατους,οι εμπορικές διαταξεις,το Συνταξιοδοτικό και το εργασιακό δίκαιο, οι τρόποι λειτουργίας της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, οι προτεραιότητες της κοινωνίας και οι κυβερνήσεις.

Όλα αυτά έχουν τόσες συχνές και μεγάλες αλλαγες,που δεν καλύπτονται από ένα τόσο μικρό πολιτικό αρθρο.Αυτη τη φορά θα ασχοληθούμε με την «κουρελού της παιδείας» μιας και ακούγονται πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα ,ακόμα και κατάργηση των εξετάσεων για τα Ανώ τερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι μαθητές και οι φοιτητες,με κύριο μοχλό την

ΔΕΣΠΑ με απεργίες και μαχητικές εκδηλώ σεις διεκδίκησαν το 15% του προϋπολογισμού για την παιδεία.

Η άνοδος του Γεωργίου Παπανδρέου έφερε μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές με την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας και στη δεκαετία 1970 και αρχές του 1980 έχουμε άλλες μεταβολές.

Από τότε άρχισε μια περίοδος ,που συνεχίζεται και σήμερα,γεματη με συνεχείς αλλαγές σ'ολες τις βαθμίδες της παιδείας, που θυμίζουν την πολύχρωμη κουρελού . Οι ...περίφημες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία δεν γίνονται μονο,όταν αλλάζει η κυβέρνηση,αλλα όταν αλλάζει και ο Υπουργός...!Είδαμε υπουργούς του ίδιου κόμματος να ανατρέπουν την εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμοσαν οι προκάτοχοι τους.Αυτο δεν γίνεται σε καμιά ευρωπαϊκή χώ ρα.

Η Παιδεία κατά την άποψη αρχαίων φιλοσόφων είναι ένα χωρος,ένα χωράφι που τα παράγει όλα,αρκεί να καλλιεργείται σωστα.Το μέλλον της χωρας στηρίζεται ακριβώ ς στο εκπαιδευτικό συστήμα,στο τι ανθρώ πους θέλουμε να βγαλουμε,με ποια μέσα και με ποιους εκπαιδευτικους.Το να αλλάζεις κάθε χρόνο τον τρόπο λειτουργίας του σχολειου,το να καταργείς και να επαναφέρεις τις εξετασεις,το να παραμορφώ νεις την διδακτέα και εξεταστέα υλη,το να τροποποιείς το σύστημα εισαγωγής σε ΤΕΙ,ΑΕΙ και Στρατιωτικές Σχολες,δεν κάνει καλό ούτε στα παιδιά μας,ούτε στην πατρίδα μας.

'Ετσι φτάσαμε στο σημείο να αδιαφορούν οι πάντες για τα πάντα και να βγάζουμε μαθητές που δεν ξερόυν να μιλούν και να γράφουν Ελληνικα,που να μην γνωρίζουν στοιχειώ δη πράγματα από την μαρτυρική πορεία του Ελληνικού Εθνους,που να μην γνωρίζουν τι θα σπουδάσουν και τι θα κάνουν μετά την λήψη του πτυχιου.Παραγουμε ανέργους πτυχιουχους,πολύ αξιόλογους επιστημονες,οι οποίοι στην συνεχεία γίνονται οικονομικοί μετανάστες και δουλεύουν σε ξένες χωρες,ενώ το κράτος και οι γονείς που ξόδεψαν μια ολόκληρη περιουσια.Τελος έχουμε εκπαιδευτικούς που από την ώ ρα που διορίστηκαν μέχρι την ώ ρα που πήραν σύνταξη δεν αξιολογηθήκαν ούτε μια φορά.

Απίστευτα και τρομακτικά. Δυστυχώ ς αυτή είναι η κουρελού της παιδειας,με το Ράβε ...Ξήλωνε...και ο Θεός ας βάλει το χέρι του...!