



ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

- Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

- Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Τρικάλων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Άρθρο: 1ο

- Στη Δημοκρατία η αλήθεια πάντοτε θριαμβεύει, νικώντας κάθε αντίσταση. «ΕΛ. BENIZELOΣ».

- Καμία μορφή δημοκρατικής Διακυβέρνησης δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ, αν δεν έχει την πηγή της δύναμης της στην αλήθεια και στην πλειοψηφία του λαού. «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ».

- Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος στην ομιλία του στην Λάρισα, στις 8 Ιανουαρίου δήλωσε τα εξής: «Η σχέση Δημοκρατίας και Αλήθειας είναι πολύ δύσκολη ».

- Όλα τα μεγάλα λάθη της μεταπολίτευσης βασίστηκαν σε ψέματα ή εσφαλμένες εκτιμήσεις που ψηφίστηκαν με πάθος και μεγάλες πλειοψηφίες, δημοκρατικά, από τον Ελληνικό λαό.

- Ένας πολιτικός όταν θέλει να πει την αλήθεια ο κόσμος τον παροτρύνει να την ακούσει, αλλά μετά δυσαρεστείτε που την άκουσε και όταν πρόκειται να διαλέξει ανάμεσα στην δύσκολη αλήθεια και το εύκολο ψέμα, ΔΥΣΤΥΧΩΣ προτιμάει, Δημοσκοπικά, το εύκολο ψέμα.
  
- Ο Έλληνας πολίτης στις 25 Ιανουαρίου που θα πάει στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσει θέλει να ξέρει που βρίσκετε η χώρα μας και που οδηγούμαστε. Η χώρα μας δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Οι πολίτες είναι εξαντλημένοι οικονομικά και απελπισμένοι.
  
- Ο κ. Βενιζέλος είπε την αλήθεια. Ανέφερε ότι ως συγκυβέρνηση ο αγώνας που έδωσε η παράταξη μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει τεράστια σημασία για την πατρίδα. Περάσαμε πολλά, μάθαμε πολλά, καταφέραμε πολλά και τώρα η χώρα έχει να επιδείξει εντυπωσιακά οικονομικά στοιχεία. Δεν είναι στατιστικά είναι πραγματικά. Ο Ελληνικός λαός τα ξέρει, τα έχει ακούσει πολλές φορές από τα διεθνή ΜΜΕ. Αναγκαστήκαμε, όμως, να πάρουμε δύσκολα οικονομικά μέτρα για να προστατεύσουμε τη χώρα, από τον όλεθρο, την καταστροφή, την ασύντακτη χρεωκοπία. ΟΧΙ μόνο την οικονομική αλλά την δημοκρατική, την κοινωνική και την αποφυγή διάλυση του ιδίου του κοινωνικού ιστού. Η χώρα σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική έξοδο με ασφάλεια από το μνημόνιο και την επιτήρηση του ΔΝΤ.
  
- Το τι θα συμβεί μετά τις 26 Ιανουαρίου θα το κρίνει ο Ελληνικός Λαός. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει στην λογική του διπολισμού, της τυφλής πόλωσης που υπάρχει, μεταξύ της νέας Δημοκρατίας και του Σύριζα. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο πρώτος. Μεγάλη σημασία έχει ποιος θα πάρει την Τρίτη εντολή. Με βάση τα γκάλοπ δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη Κυβέρνηση. Η παράταξη μας, δήλωσε ο κ. Βενιζέλος, είναι πρόθυμη να συνεχίσει να είναι ο ρυθμιστής, ο εγγυητής της Εθνικής σταθερότητας και ο θεσμοφύλακας της νέας κυβέρνησης.
- Το ΠΑΣΟΚ έχει την γνώση, την ευθύνη, την εμπειρία, το βίωμα, να είναι ο εγγυητής της Εθνικής στρατηγικής.
- Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την πολιτική της αλήθειας, που δεν λειτουργεί εκβιαστικά ούτε λαϊκιστικά.
- Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι μία κυβέρνηση ευρείας αποδοχής και στήριξης θα μπορέσει να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία – εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας.

Δεν μπορεί να υπάρξει Ακυβερνησία στη χώρα μας, ούτε επιθυμούμε δεύτερες εκλογές. Για να γίνουν αυτά πρέπει να έχουμε ηρεμία και σταθερότητα.

- Πιστεύω ότι ο Ελληνικός λαός θα κάνει τις επιλογές του, με περίσκεψη. Για τις επικείμενες εκλογές δεν υπάρχει φανατισμός, δεν βλέπω βεβαιότητες, δεν βλέπω ρεύματα, δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις, υπάρχει αμφισβήτηση και προβληματισμός για το Αύριο. Αυτό είναι καλό, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η περίσκεψη τόσο πιο κοντά ο Έλληνας πολίτης θα μπορέσει να φθάσει στην ΑΛΗΘΕΙΑ.
  
- Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική παράταξη, στις εκλογές τις 25 Ιανουαρίου θα είναι ο φορέας της τρίτης εντολής, θα είναι ο εγγυητής της ανάπτυξης και ο θεσμοφύλακας για την ασφαλή πορεία της χώρας μας στην Ευρωζώνη.

Συνέχεια: Άρθρο: 2οΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

#### **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ**