



## Μια πρωτοβουλία που πρέπει να στηριχθεί

**Του Γρηγόρη Γ. Καλύβα**

Η αγάπη προς τα ζώα είναι πέραν όλων των άλλων εκδήλωμα χριστιανικής αγάπης και ευγνωμοσύνης προς το δωρεοδότη πλαστουργό, που τόσο απλόχερα έπλασε τα όντα του, που πολλές φορές εξυπηρετούν με κάθε τρόπο τον άνθρωπο.

Τα ζώα συγγενεύουν με τον άνθρωπο, γιατί τόσο αυτά όσο και οι άνθρωποι έχουν το λόγο υπάρξεως τους – διαφορετικό φυσικά σε κάθε περίπτωση – στη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Αυτά καθ' αυτά έχουν την όποια αξία τους, ως πλάσματα του κοινού πατέρα, γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει, εν μέτρω βέβαια, να τα αγαπά, να τα φροντίζει και όχι να τα βασανίζει και, πολύ χειρότερα, να τα καταστρέψει.

Η Εκκλησία, προς εκδήλωση αγάπης προς τα άλογα όντα, πρόβαλε - λόγω των σχετικών τους θαυμάτων - τους αγίους Μόδεστο και Μάμα ως προστάτες τους. Στο μαρτύριο του Αγίου Μάμαντα μάλιστα αναφέρεται ότι τον έριξαν στα θηρία, τα οποία όμως στάθηκαν κοντά του και κουνούμενα την ουρά τους. Στην αγιογραφία ο άγιος παρουσιάζεται άλλοτε πάνω σε ένα λιοντάρι και άλλοτε να κρατάει προστατευτικά ένα μικρό ελαφάκι.

Αυτά από φιλοσοφικής και Χριστιανικής πλευράς.

Ωστόσο στην σημερινή εποχή παρατηρείται το εξής οξύμωρο σχήμα : έκφραση υπερβολικής αγάπης από τη μια , αλλά και αδιαφορία που πολλές φορές φτάνει σε ακραία όρια καταλήγοντας σε απίστευτες καταστάσεις σε βάρος των ζώων.

Και η μια κατάσταση, και η άλλη, δημιουργούν πάμπολλα προβλήματα ομαλής συνύπαρξης και σωστής λειτουργίας των κοινωνικών συνόλων με ολέθρια αποτελέσματα και για τα αθώα ζώα και για τους ανθρώπους και για την λειτουργία των οικιστικών περιοχών.

Έτσι τριτοκοσμική είναι η εικόνα που συναντά κανείς στους δρόμους των ελληνικών πόλεων, με δεκάδες αδέσποτα ζώα, κυρίως σκυλιά, να περιφέρονται χωρίς καμιά φροντίδα. Τα ανεπαρκή προγράμματα εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων ζώων, το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και η γενικότερη έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στο ζήτημα των αδέσποτων, συντελούν στην ανακύκλωση του προβλήματος, αλλά και στη δυσφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Και τούτο, διότι η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται περιστασιακά και ευκαιριακά, τα καταφύγια ζώων δεν οργανώθηκαν συστηματικά και δεν ελέγχθηκαν, η σήμανση των σκύλων δεν προχώρησε και ο εθελοντισμός των φιλοζωικών ενώσεων και σωματείων δεν αξιοποιήθηκε στο βαθμό που έπρεπε και μπορούσε.

Η ίδια εικόνα και στην πόλη της Καλαμπάκας καθώς το φαινόμενο με τα αδέσποτα αποτελεί μάστιγα με πλήθος κινδύνων να υφέρπουν για τους ανθρώπους καθώς η οργανωμένη αντιμετώπιση είτε από το κράτος, είτε από τον Δήμο, κρίνεται αλυσιτελής.

Ωστόσο υπάρχουν πρωτοβουλίες πολιτών που στο πλαισιο του εθελοντισμού αναλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να εκλείψει η εικόνα με τις αγέλες αδέσποτων σκυλιών να περιφέρονται εντός των οικισμών κουβαλώντας πλήθος κινδύνων για την σωματική ασφάλεια αλλά και την δημόσια υγεία.

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι και αυτή του Φιλοζωικού Συλλόγου «Η ΣΤΕΓΗ» που χωρίς καμία βοήθεια προσπαθεί να απαλύνει κάπως το πρόβλημα, προσπάθεια που πιστεύουμε πρέπει να στηριχθεί ποικιλοτρόπως.

Ευελπιστούμε πως ο κύριος φορέας της περιοχής μας, ο δήμος, θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτήν την αυτενέργεια των ανθρώπων και από κοινού να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα με τα αδέσποτα ζώα.