



Γράφει ο Δ. **Κώστας Πατέρας**, D.Ed., M.Ed., Ph.D.

Δημοτικός Σύμβουλος – Πολιτευτής

Στην κοινωνική και στην πολιτισμική ζωή υπάρχουν φαινόμενα που ανακυκλώνονται δηλαδή που παρουσιάζονται κάθε τόσο και φαινόμενα που δεν αλλάζουν ποτέ και είναι πάντα τα ίδια. Ο μεγαλύτερος ρήτορας της αρχαιότητας ο Δημοσθένης έλεγε, εδώ και 2.500 χρόνια ότι «οι πολιτικοί άλλα υπόσχονται και άλλα κάνουν» και ότι μπαίνουν στην πολιτική «πάμπτωχοι και φεύγουν πάμπλουτοι».

Τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Τον λαό του θέλουν οι πολιτικοί μόνο για να τους ψηφίζει, για να αποκτούν δύναμη, για να κλέβουν και για να τον κοροϊδεύουν. Ο πιο μεγάλος εμπαιγμός, σήμερα, θεωρείται η συνεργασία της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, που επί δεκαετίες είχαν χωρίσει το λαό σε στρατόπεδα και τον έβαζαν να αλληλοσκοτώνεται. Ήτσι αυτοί

ήσυχοι νομοθετούσαν, προκειμένου να μην πάει κανείς τους φυλακή, και έκλεβαν το κράτος ανενόχλητοι.

Τη στιγμή που η διαφθορά και η αναξιοκρατία ... βασιλεύει παντού, με την ανοχή και την στήριξη της Συγκυβέρνησης Σαμαρά και Βενιζέλου, σ' όλη τη χώρα εμφανίστηκε ένα μεγάλο κύμα νεόπτωχων, ανέργων, και αστέγων, που ξεπερνά το μισό πληθυσμό της χώρας. Σημειωτέον πως μόνο η ανεργία στους νέους ανθρώπους ξεπερνά το 60% ...!

Μέσα λοιπόν σε αυτή την τραγική κατάσταση και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, και ενώ η πατρίδα μας στενάζει από την κατάργηση ή την απουσία κρατικής κοινωνικής δομής, προκειμένου να προστατευθούν όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι συμπολίτες μας, που τους έκαναν έτσι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., έρχεται ο Σαμαράς να εξαγγείλει μόνος του τα «Κέντρα Άμεσης Βοήθειας Αστέγων». Αυτούς τους πολίτες τους έριξε στο δρόμο... η σημερινή κυβέρνηση με τα αντιλαϊκά μέτρα, που πήρε κατ' εντολή της Τρόικα.

Τα μεμονωμένα αυτά μέτρα δεν επαρκούν για τη λύση του τεράστιου αυτού προβλήματος. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής επανένταξης, που θα είναι μέρος ενός εθνικού προγράμματος. Η κίνηση αυτή, που φέρει στο μυαλό μας τη λογική «Μαυρογιαλούρου», μυρίζει έντονο μικροκομματισμό και λαϊκιστική πολιτική. Τώρα κατάλαβε η κυβέρνηση ότι οι πρακτικές της και η συμπεριφορά της παρεοκρατίας (Μπαλτάκος, Λιάπης, Τσοχατζόπουλος, Φιλιππίδης) και χιλιάδες άλλα παιδιά... του κομματικού σωλήνα, λειτούργησαν καταστροφικά για τη χώρα; Το ΠΑΣΟΚ τόσο πολύ ξαφνιάστηκε από την κίνηση αυτή του Μαξίμου; Συνεταιράκια δεν είναι;

Πάντως στην κλασσική ταινία, ο υπουργός Μαυρογιαλούρος, όταν διαπίστωσε τη διαφθορά στο περιβάλλον του, τα λάθη του και το «τραπέζι» που είχε στρωθεί πίσω από την πλάτη του, παραιτήθηκε. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια ευαισθησία και όλοι τους βρίσκουν δικαιολογίες να παραμείνουν στην εξουσία και όλα αυτά τα κάνουν για να ΣΩΣΟΥΝ.. την ΠΑΤΡΙΔΑ ..,που αυτοί την κατέστρεψαν ...!

Δύο πράγματα σήμερα είναι ολοφάνερα. Πρώτα-πρώτα ότι κανένας από τη Συγκυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ δε θέλει εκλογές. Τις φοβούνται όπως ο διάβολος το θυμιάμα, γιατί ξέρουν τι τους περιμένει. Δεύτερον ότι το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο ΨΑΧΝΕΙ να βρει λύσεις πέρα... από τις κάλπες, γι' αυτό και οι αποστασίες βουλευτών δίνουν και παίρνουν. Ξέχασαν, όμως, ένα πράγμα πως «την αποστασία πολλοί την αγάπησαν, τους αποστάτες όμως, κανένας».

Ας τα 'χουν αυτά υπόψη οι Σύγχρονοι Μαυρογιαλούροι, γιατί η απουσία Καραμανλή από τη ... φιέστα των υποψηφίων Ευρωβουλευτών, η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, και η δήλωση Αντώναρου για «παλαιοδεξιούς» και για «φθαρμένα υλικά, που ούτε για ανακύκλωση δε κάνουν», λένε πολλά. Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την πρωτοφανή οργή του λαού, τότε το πράγμα χοντραίνει πολύ.

Ας μην βιάζεται και ας μην ανησυχεί Κανένας τους. Στις 25 Μαΐου, όλα θα γίνουν όπως θέλει ο Λαός δηλ., ΑΝΑΤΡΟΠΗ ... στο υπάρχον καθεστώς... , κι ας γράφουν οι Φαινάνσιαλ Τάιμς του Λονδίνου, ότι ήρθε η «ώρα να χρεοκοπήσει η Ελλάδα...».