



Γράφει ο Δρ. **Κώστας Πατέρας**, D. Ed., M.Ed., Ph.D.

Δημοτικός Σύμβουλος – Πολιτευτής

Όταν εδώ και κάμποσες δεκαετίες ο Κων/νος Καραμανλής είπε την φράση «η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο», τότε αρκετοί πολίτες δυσαρεστήθηκαν και νόμισαν πως η τοποθέτηση αυτή ήταν άστοχη. Τόσα χρόνια μετά η σκέψη αυτή φαντάζει τόσο αληθινή όσο ποτέ. Τα πιο παράδοξα, τα πιο παράνομα και τα πιο παράλογα πράγματα, παίρνουν σάρκα και οστά στην πολιτική σκηνή της χώρας μας.

Από το 1981 μέχρι το 2012 ο δικομματισμός της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ με τις εμπρηστικές και καταστροφικές αντιπαραθέσεις είχαν μετατρέψει την κοινωνία σε Ρωμαϊκή Αρένα Μονομάχων, Οικογένειες διαλύθηκαν λόγο των πολιτικών πεποιθήσεων. Τα πράσινα και τα μπλε καφενεία σε πόλεις και χωριά ξεφύτρωναν σαν τα δηλητηριώδη

μανιτάρια. Φιλίες και συγγένειες ετών έσπαζαν για πάντα. Τα χαρτάκια της κλαδικής του ΠΑΣΟΚ και η παρεοκρατία της Ν.Δ. ήταν στην ημερήσια διάταξη της ζωής. Οι οργανωμένοι έσπερναν το μίσος και μοίραζαν υποσχέσεις παράλογες, παράνομες και αντιδημοκρατικές. Οι διώξεις δεν είχαν τελειωμό.

Η οικογενειοκρατία, η πελατοκρατία, η αναξιοκρατία και ο φανατισμός ζούσαν και βασίλευαν. Όλοι τους εφάρμοζαν το Ρωμαϊκό Δόγμα «Διαιρει και Βασίλευε» κι έτσι ανενόχλητοι έταζαν λαγούς με πετραχήλια», διόριζαν όποιον ήθελαν όποτε ήθελαν και όπου ήθελαν, ενώ καταδίωκαν τους αντιπάλους μέχρι εξοντώσεως. Κι όλα αυτά τα έκαναν «για το καλό της πατρίδας».

Μετά από σχεδόν τέσσερες δεκαετίες, αυτοί που χρεοκόπησαν την χώρα μας, αυτοί που λήστεψαν το κράτος, αυτοί που χόρτασαν τιμές και δόξες, αυτοί, που, στην πλειοψηφία, έγιναν από πάμφτωχοι – πάμπλουτοι, αυτοί οι υποκριτές και οι ψεύτες ξέχασαν τις μεταξύ τους διαφορές, τις έχθρες κι τα εγκλήματα που έκαναν στην κοινωνία και στους πολίτες, και έσμιξαν, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., τιμωρημένοι από τις κάλπες του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 και έκαναν Συγκυβέρνηση «για το καλό πάλι της χώρας» ή όπως είπε και μία Ολυμπιονίκης μας «για το καλό της πατρίδας ρε γαμώτο...».

Η συνεργασία Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα έγινε για να σώσουν όλοι τους το πολιτικό τους σαρκίο, για να γίνει Πρωθυπουργός ο Σαμαράς και για να μην πάει φυλακή ο Βενιζέλος και οπωσδήποτε να τσεπώσουν οι Εθνοπατέρες εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ, την ώρα που η φτώχεια, η ανεργία, η πείνα, η απογοήτευση και η απαξίωση δέρνουν όλους τους πολίτες.

Έφεραν τα Μνημόνια για να κάνουν μαύρη την ζωή των συνανθρώπων και για να ικανοποιήσουν τους Δανειστές – Τοκογλύφους και την Τρόικα, που κυβερνούν στην ουσία την Ελλάδα. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο δίνουν την χαριστική βολή σε Υγεία, ΕΟΠΥ, πολυιατρεία, ιατρούς, φαρμακοποιούς, στην παιδεία, στους κτηνοτρόφους, στους γεωργούς, στις μεταφορές, στους μισθούς και στις επικουρικές συντάξεις, στους εργαζομένους, στα Επιμελητήρια, στους μικρομεσαίους, στους εμπόρους και σ' όσους είχαν την ατυχία να ακούσουν το κράτος – μπαταχτζής και να στήσουν φωτοβολταϊκά, προκειμένου να πάρουν από την Ε.Ε. τα 12 δισεκατομμύρια Ευρώ για να τα δώσουν στους Δανειστές της χώρας. Αυτό το νομοσχέδιο είναι νεκροθάφτης της πατρίδας μας και προκαταβολικά αμνηστεύει όλους εκείνους που έστησαν αυτήν την Αγχόνη στο Λαό.

Οι ενέργειες αυτές έχουν την στήριξη όλων των βουλευτών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, που έχουν καταντήσει πιόνια στο κομματικό σκάκι, οι περισσότεροι από τους οποίους θα τιμωρηθούν στις ερχόμενες Εκλογές και θα αλλάξουν επάγγελμα. Τα κρεματόρια που έστησαν για τους Έλληνες θα γίνουν σύμβολα αγώνα πολύ γρήγορα, γιατί όλα δείχνουν πως, παρά τις προσπάθειες της Διαπλοκής και Διαφθοράς να παραπλανήσουν τον λαό με τις ψεύτικες Δημοσκοπήσεις, η ώρα της αλήθειας έρχεται για όλους αυτούς που έσπειραν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες.

Το θέατρο του παραλόγου και της καταστροφής θα ρίξει την Αυλαία του στις 25 Μαΐου. Και θα πέσουν τα κάστρα του Δικομματισμού και της οικονομικής και πολιτικής Ολιγαρχίας.