



Στις 28 Μαΐου του 1979,σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε στο Ζάππειο τη σωτήρια προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. «Απώτερος σκοπός μου ήταν να καταστήσω τα σύνορά μας ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ώστε προστατέψω τη χώρα μου από την Τουρκία», μου είχε εκμυστηρευθεί (off the record) σε μια συνάντησή μας ,λίγες μέρες αργότερα. Τι σύμπτωση όμως!..Η σπουδαία εκείνη τελετή στο Ζάππειο είχε συμπέσει ημερομηνιακά -άραγε κατά τύχη;- με την άλωση της Πόλης, στις 29 Μαΐου του 1453!... Σήμερα αυτή η μαύρη επέτειος συμπίπτει –άραγε πάλι κατά τύχη;- με αλληπάλληλες παραβιάσεις των Τούρκων στον αέρα και στη θάλασσα του Αιγαίου αλλά και με τις ύποπτες αξιώσεις τους να «τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα με το κυπριακό», να έχουν και του λόγου τους μερτικό στις ΑΟΖ μας. Παράλληλα ο αρχιστράτηγος Οζέλ, αρχηγός στρατού υποσχέθηκε προχθές στα Σκόπια, ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια-Τι έχει στο μυαλό του; Για να μας τρομάξουν λοιπόν (αλλά και για να μας απονευρώσουν)οι Τουρκαλάδες στέλνουν τώρα κάθε μέρα τα «F-16» πάνω από τα νησιά του Αιγαίου, τα πολεμικά πλοία τους κάτω από τη μύτη μας και τον... «Σουλεϊμάν» τους μέσα στα σπίτια μας!. «Αυτή τη φορά θα σας... αλώσουμε με το καλό», μου είχε πει, τάχα αστεειυόμενος, ό Πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ, όταν το δημοσιογραφικό «Ίδρυμα Ιπεκτσι» με τίμησε με το ομώνυμο βραβείο του το 1989... Ο πρόεδρος Οζάλ που είχε περίεργο τέλος!

Κάτι ανάλογο έχει κατά νου και σήμερα ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, (ο... «καρντάσης» του Γιωργάκη) που τάχα προστατεύει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο από δολοφονίες ,τάχα θέλει «να τα βρούμε φιλικά» και ταυτόχρονα γίνεται δεκτός ως αρχηγός κράτους από τον πρόεδρο Ομπάμα,(που... διστάζει να συναντήσει, όπως θα όφειλε, πρώτα

τον Σαμαρά) και βεβαίως κλείνει πονηρά το μάτι στις κλιμακούμενες παραβιάσεις, παρά το χαστούκι που έφαγε χθες από τις Βρυξέλλες, γιατί δεν συμμορφώνεται ...

Κι εμείς εδώ τι κάνουμε; Τρωγόμαστε με το «αντιρατσιστικό» ,παριστάνοντας τους..ανθρωπιστές όπως, καλή ώρα η περιλάλητη κυρία Ρεπούση της ΔΗΜ.ΑΡ. Εμείς που μόλις προ ημερών «πνίξαμε» την επέτειο της βάρβαρης εξόντωσης 750.000 Ελλήνων του Πόντου, μαζί 1.200.000 Αρμενίους, από τους Νέο-Τούρκους και τους Κεμαλικούς, με τις ΘΗΡΙΩΔΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ του 1908-1922,που –σημειώστε το!-έγιναν υπό την άμεση καθοδήγηση των τότε Γερμανών ηγετών με επικεφαλής τον διαβόητο στρατηγό Λίμαν φον Σάντερς!...

Να περιμένουμε λοιπόν τίποτε ξαφνικό από τους Τουρκαλάδες, τώρα που έχουν πάρει αέρα τα μυαλά τους; Να ανησυχούμε με την πολιτική ηγεσία μας που δεν εννοεί να συνενωθεί, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα ; Να κλάψουμε με εκείνους που προβλέπουν ξεπούλημα και αφανισμό της δόλιας πατρίδας; Ή να σηκώσουμε τα μανίκια για νέους αγώνες, καλή ώρα σαν εκείνους της Κρήτης, τέτοιες μέρες το 1941;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ