



Ο Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, γνωρίζει καλά πως η ανοχή των πολιτών στη σημερινή κυβέρνηση και στην τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεών της δεν είναι απεριόριστη και έχει τα όριά της.

Το πρώτο εξάμηνο έκλεισε ικανοποιητικά, αφού σταθεροποίησε την χώρα στο Ευρώ. Τώρα μένει το δεύτερο δύσκολο κομμάτι που έχει να κάνει με το εσωτερικό και με την κοινωνία μας δηλ. με την αξιοπιστία, την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή, που είναι απαραίτητα για την ανάκαμψη της οικονομίας και της ανάπτυξης της χώρας.

Συγχωροχάρτι δεν πρόκειται να δώσει ο λαός σε κανέναν πολιτικό και σε καμία κυβέρνηση. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Από σκάνδαλα χόρτασε, από ατιμωρησία ξεχείλισε και από τα επικοινωνιακά παιχνίδια αηδίασε. Η αλλάζει πλέον ή βουλιάζει η κυβέρνηση, η κοινωνία και η χώρα.

Μέχρι τώρα είχαμε μια Αθηναϊκή Ολιγαρχία με το παρακλάδια σ' όλη την επαρχία, που δεν είχε σε τίποτε να ζηλέψει από την Ιταλική Μαφία. Το 80% του πλούτου ήταν στα χέρια 2.000 περίπου Οικογενειών, του Αθηνοκεντρικού κράτους και περίπου 200 δις.ευρώ του πλούτου μας βρίσκονταν και δυστυχώς ακόμα είναι σε Τράπεζες του Εξωτερικού. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια για επιχορηγήσεις στα κόμματα της Βουλής, η κλεφτοκρατία και η εξαπάτηση του λαού είναι φαινόμενα «Δημοκρατίας της μπανανίας».

Αυτή η ολιγαρχία του πλούτου είναι σε συνεχή πόλεμο με το πολιτικό κατεστημένο για το ποιος θα πάρει τζάμπα τις αποκρατικοποιήσεις και την δημόσια περιουσία, ενώ ο λαός βυθίζεται καθημερινά στον βάρβαρο της φτώχειας και προσπαθεί να επιβιώσει με τα συσσίτια της εκκλησίας, των Δήμων και με την συμπαράσταση της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή Βουλευτές και παράγοντες της πολιτείας εμφανίζονται σε ταβέρνες και σε πολυτελή καταστήματα του εξωτερικού να κάνουν χλιδάτη ζωή, ενώ ο λαός ζεί κάτω από τον οδοστρωτήρα των τριών μνημονίων, της φτώχειας και της απελπισίας.

Το περιοδικό STERN της Γερμανίας στο τελευταίο δημοσίευμα έκανε λόγο για την μεγάλη φτώχεια των πολιτών και για τα 2000 πανίσχυρα τζάκια της οικονομίας και της πολιτικής, που διαμόρφωσαν το τερατώδες και σάπιο πολιτικό σύστημα τις τέσσερες τελευταίες δεκαετίες.

Οι νόμοι γράφονταν και ψηφίζονταν εδώ και κάμποσες γενεές με βάση τα συμφέροντα των εκατομμυριούχων, δηλ. της ντόπιας πλουτοκρατίας. Πάνω στα πανάκριβα πλεούμενά τους σιτίζονταν και έκαναν διακοπές σχεδόν όλοι οι ισχυροί του κόσμου, πρόεδροι των ΗΠΑ, πρόεδροι της Ε.Ε. ακόμα και Άγγλοι της Βασιλικής Οικογένειας.

Πολιτικοί και μεγιστάνες του χρήματος είναι δεμένοι με συγγένειες, με γάμους, με διαζύγια. Τέσσερες – πέντε οικογένειες «ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ» και οι πολυεθνικές ελέγχου το σύστημα του πολιτικού βίου της χώρας και οι οποίοι είχαν και έχουν το κράτος ως λάφυρο....

Να γιατί το 2013 είναι πολύ κρίσιμο. Είναι επιτακτική ανάγκη η πατρίδα μας να σωθεί και θα σωθεί όχι με τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα που την κατέστρεψαν αλλά με άλλα πρόσωπα που έχουν καθαρά χέρια, προοδευτικές ιδέες και με νέα κόμματα. Οι πολιτικές ανατροπές είναι υποχρεωτικές και όχι μόνο απαραίτητες. Το θέατρο των εξεταστικών και των ανακριτικών επιτροπών στη Βουλή τελείωσε. Κανένας δεν τιμωρήθηκε, κανένας δεν τους πιστεύει.

Τα απομεινάρια του σάπιου πολιτικού κατεστημένου πρέπει να εξαφανισθούν. Τα κόμματα που έφεραν τη χώρα στη τραγική αυτή θέση πρέπει να αλλάξουν ονόματα, να φτιάξουν νέα σύμβολα, να στήσουν νέα δομή, να αρχίσουν νέο τρόπο λειτουργίας, να βρουν νέα σημεία ισορροπίας, να επιστρατεύσουν άτομα με ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ και με θέληση να σώσουν την πατρίδα και να ενώσουν την κοινωνία, γιατί διαφορετικά πολύ σύντομα θα χουμερήξεις με άγνωστα αποτελέσματα. Η εποχή με το «επι των ημερών μου» και «με το κατόπιν ενεργειών μου» έκλεισε οριστικά.

Έτσι, μόνο η ριζική ανατροπή της πολιτικής ζωής θα μας σώσει και θα φέρει την πραγματική Δημοκρατία, την σταθερότητα, την ανάπτυξη και την σωτηρίας μας. Ο Λαός θα ξυπνήσει και «όταν οι λαοί ξυπνούν οι τύραννοι πεθαίνουν».

Να γιατί το 2013 είναι έτος ορόσημο για όλους μας.

Γράφει ο Δρ. **Κώστας Πατέρας** D.Ed., M.Ed., Ph.D.

Δημοτικός Σύμβουλος – Πολιτευτής