



Του Αρχιμ. Βαρλαάμ Μετεωρίτου

Ζοῦμε σὲ ἓναν κόσμο γεμάτο ἐιρωνεία, ὅπου η ἀγάπη καὶ τὸ μῆσος, η φιλία καὶ η ἔχθρα, η συμπάθεια καὶ η ἀ-πέχθεια, η ὄμορφιὰ καὶ η ἀσχήμια, ..

η ὄμόνοια καὶ η διχόνοια, η καλοσύνη καὶ η κακία συνυπάρχουν συχνὰ ἀλληλένδετα.
Ἡ ζωὴ ἔιναι γεμάτη ἀπὸ παράδοξα. Γεμάτη ἀπὸ ἀγάπες ἀνεκπλήρωτες, ἀπὸ λόγια ἀσαφή, ἀπὸ ἀγκαλιές ἀσυγκράτητες. Γεμάτη ἀπὸ ἀγκάθια ποὺ πληγώνουν καὶ λουλούδια ποὺ μαραίνονται.

Πόσο παράξενοι ποὺ ἔιναι οἱ ἄνθρωποι!!!

Ὄταν πεθαίνῃς, σοῦ προσφέρουν λουλούδια. Πανέμορφα μπουκέτα γεμάτα χρῶμα καὶ ἄρωμα.

Χρώματα ζωηρὰ καὶ ζωντανά, ἐυωδιές μεθυστικές, ὄμορφιὰ ἀψογη, στολιζουν τὸ ἀψυχο σῶμα σου. Σὰν φόρος τιμῆς, μιὰ μέστατη ἐνδειξη ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ(:). Σὰν μιὰ ἀτυχη ἐιρωνεία, λὲς καὶ η ζωὴ, ποὺ τόσο σκληρά σου φέρθηκε, ἔρχεται στὸ τέλος νὰ σοῦ προσφέρῃ ὅ,τι στέρησε.

Τὰ λουλούδια, σύμβολο ὄμορφιᾶς καὶ ἐφήμερης ἐυτυχίας, κοσμοῦν τὸν τάφο σου, στολιζουν τὸ ἀψυχο καὶ κρύο κορμὶ σου.

Καὶ ὅμως, ὅσο ζῆς, σοῦ καρφώνουν ἀγκάθια... Λόγια πικρά, ματιές κακές, βλέμματα καχύποπτα, ψυχές σκληρές, πράξεις ἀδικες, κριτικὴ καυστική, ἐιρωνεία δηλητηριώδης, ἀδιαφορία τσουχτερή, τρυποῦν τὴν ψυχή σου καὶ πληγώνουν τὴν καρδιά σου, τὰ οποῖα ἀφήνουν σημάδια ἀνεξίτηλα. Σὰν δηλητήριο ποὺ σιγά-σιγά σὲ πνίγει, σὲ σκοτώνει. Σὰν νὰ 'ναι η ὑπαρξὴ σου ἀγκάθι στὰ μάτια τους..., σὰ νὰ 'ναι η χαρὰ σου αἵμαρτία ἀσυγχώρητη...

Γιατί, ἄνθρωποι, αύτὴ η ἀντίφαση;

Γιατί σκορπᾶτε ὁμορφιὰ καὶ πόνο μὲ τόσῃ ἀνεση;

Γιατί τόσῃ σκληρότητα, ἐχθρότητα, ἀπονιά, ἀγριότητα, ἀσπλαχνιά;

Γιατί νὰ πνίγετε τὴν ἀγάπη μὲ μῖσος, νὰ σκοτώνετε τὴν ὁμορφιὰ μὲ ἀγκάθια;

Μήπως φοβᾶστε; Φοβᾶστε μήπως η λάμψη τῆς ὑπαρξῆς σας σβήσῃ δίπλα στὸ φῶς τοῦ

ἄλλου; Μήπως η χαρὰ τοῦ γείτονα τσακίσῃ τὴν δική σας ψεύτικη ἐυτυχία;

Στὰ πρόσωπά σας, ζωγραφίζεται η υποκρισία. Στὰ χειλη σας, ψεύτικα λόγια ἀνθίζουν. Στὶς πράξεις σας, η ἐγωπάθεια βασιλεύει...

Μάθετε, ἄνθρωποι, πὼς η ἀγάπη δὲν σβήνει, η ὁμορφιὰ δὲν τσακίζεται. Ἀντιθέτως, δυναμώνουν, ἀνθίζουν καὶ μοσχοβολοῦν ὅταν μοιράζονται.

Καὶ μετά, ὅταν ἔρχεται η ὥρα τῆς σιωπῆς, ὅταν τὸ σῶμα ἀφήνῃ τὴν τελευταία του πνοή, τότε θυμᾶστε τὴν ὁμορφιὰ. Τότε προσφέρετε λουλούδια, σύμβολα ἐλπίδας καὶ ἀγάπης.

Μὰ η ἐλπίδα ποῦ πῆγε; Ἡ ἀγάπη ποῦ χάθηκε;

Γιατί ἔπρεπε νὰ ἔρθῃ ο θάνατος γιὰ νὰ τὰ θυμηθῆτε;

Γιατί οἱ ἄνθρωποι περιμένουν νὰ πεθάνῃς γιὰ νὰ σοῦ δείξουν τὴν ἀγάπη τους;

Γιατί περιμένουν νὰ σβήσῃ η φωνή σου γιὰ νὰ σὲ ἀκούσουν;

Γιατί περιμένουν νὰ κλείσουν τὰ μάτια σου γιὰ νὰ σὲ δοῦν;

Ἀφῆστε τὰ ἀγκάθια σας στὴν ἄκρη. Ἀφῆστε τὰ λουλούδια νὰ ἀνθίσουν στὴν ψυχὴ σας.

Δῶστε ἀγάπη, ὅσο ζεῖτε. Δῶστε ἀγάπη, ὅσο μπορεῖτε.

Ἄς μάθουμε, λοιπόν, νὰ προσφέρουμε λουλούδια στοὺς ἀνθρώπους ὅσο ζοῦν.

Ἄς τοὺς δείξουμε τὴν ἀγάπη μας, ἀς τοὺς πούμε τὰ ὄμορφα λόγια ποὺ κρύβουμε στὴν ψυχὴ μας.

Ἄς τοὺς ἀγκαλιάσουμε σφιχτά, ἀς τοὺς δώσουμε τὴν ζεστασιὰ ποὺ νιώθουμε.

Γιατὶ η ζωὴ ἔιναι σύντομη, σὰν ἔνα λουλούδι ποὺ ἀνθίζει καὶ μαραίνεται. Ἅς μὴν ἀφήσουμε τὰ ἀγκάθια νὰ πνίξουν τὴν ὁμορφιὰ της...

Ἄς γεμίσουμε τὴν ζωὴ μας μὲ ἀγάπη, μὲ λόγια τρυφερά, μὲ ἀγκαλιὲς ζεστές...

Ἄς δείξουμε στοὺς ἀνθρώπους πόσο πολύτιμοι ἔιναι, ὅσο ἀκόμα ζοῦν...

Καὶ ἀς ἀφήσουμε τὰ λουλούδια γιὰ τὸ τέλος, σὰν μιὰ μστατη υπόσχεση γιὰ μιὰ ἀιώνια ὄμορφιά, γιὰ μιὰ ἀγάπη ποὺ δὲν θὰ σβήσῃ ποτέ....!!!

Παράξενοι ποὺ ἔιναι οἱ ἄνθρωποι! Ξέρουν νὰ πονοῦν, μὰ ξέρουν καὶ νὰ ἀγαποῦν. Ξέρουν νὰ σκορποῦν ἀγκάθια, μὰ ξέρουν καὶ νὰ προσφέρουν λουλούδια.

Μόνο ποὺ η ἀγάπη καὶ ο πόνος ἔρχονται πάντα ἀργά. Ερχονται ὅταν η ψυχὴ ἔχει πιὰ φύγει, ὅταν τὸ σῶμα ἔχει πιὰ παγώσει.

Καὶ μένει μόνο η ἐρώτηση: Γιατί, ἄνθρωποι, γιατί;

Φίλοι μου, η ζωὴ ἔιναι πολύτιμη καὶ φευγαλέα.

Ἄς προσφέρουμε λουλούδια στοὺς ζωντανούς, ἀς σκορπίσουμε ἀγάπη καὶ καλοσύνη, ἀς ἀφήσουμε τὰ ἀγκάθια μακριά.

Γιατὶ μόνο τότε, ὅταν η ζωὴ σιγά-σιγά σβήνῃ, θὰ νιώσουμε τὴν εὐωδιὰ τῆς ἀγάπης νὰ μᾶς ἀγκαλιάζῃ. Μόνο τότε, ίσως, θὰ ἀγγίξουμε τὴν ούσια τῆς ὑπαρξῆς, θὰ νιώσουμε τὴν γαλήνη τῆς ἀιώνιότητας.

Καὶ τότε, ίσως, οἱ ἄνθρωποι, πάψουν νὰ ἔιναι παράξενοι...!!!