



Υπάρχουν, φίλοι μου, δυὸς κυριαρχες μορφὲς ἐγωισμοῦ. Ἡ πρώτη, ἔιναι αὐτὴ τῆς φανερῆς υπερηφάνειας· τῆς ἐπαρσης. ...

Ἔιναι αὐτὴ ποὺ φωνάζει χωρὶς ντροπὴ δεξιὰ καὶ ἀριστερά: "Ει... Ξέρεις ποιός ἐιμαι ἐγώ;".

Ἔιναι ὅταν κάποιος ἀσχολεῖται υπερβολικὰ ἢ ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν εάυτὸν, ἀναζητῶντας τὸ δικό του πλεονέκτημα, τὴν εὐχαρίστησην ἢ τὴν εὐημερία χωρὶς νὰ λαμβάνῃ υπόψη τοὺς ἄλλους.

Οὐέγωιστὴς ἔιναι βασικὰ ἔνας ἀνθρωπος μὲ ὄυσιαστικὲς ἐλλείψεις κοινωνικῶν καὶ διαπροσωπικῶν δεξιοτήτων. Δὲν ἔιναι εύτυχισμένος, εὐχαριστημένος καὶ πλήρης.

Ἔιναι ἔνας ἀνθρωπος ποὺ σπαταλᾶ μεγάλα ἀποθέματα ἐνέργειας προκειμένου νὰ κρατήσῃ στὴν ἐπιβολὴ καὶ τὴν κυριαρχία του τοὺς ἄλλους. Κάθε μορφὴ ἀμφισβήτησης ἀποτελεῖ φοβερὸ πλῆγμα γιὰ τὴν προσωπικότητά του καὶ τὴ δύναμή του. Γι' αὐτὸ πολλὲς φορὲς καὶ ἰδίως ὅταν τὰ χρόνια περνοῦν, καταλήγει σὲ κατάθλιψη ἢ ἀπόσυρση ἀπὸ τὴ ζωὴ.

Ζῆ σὲ ἔνα μόνιμο κλῖμα ἐντασης, υπὸ τὸν φόβο μὴ τυχὸν χάσῃ τὰ κεκτημένα του, τὴ δύναμή του, τὴν ἐπιβολή του στοὺς ἄλλους.

Οι καυγᾶδες, οἱ ἀντιπαραθέσεις καθὼς καὶ οἱ ἀνταγωνισμοὶ ἔιναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ζωῆς του. Όλα αὐτὰ συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ ἐκρήξεις θυμοῦ, ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἐνίοτε βίᾳ.

Ὕπάρχει, ὅμως, καὶ μιὰ δεύτερη μορφὴ ἐγωισμοῦ πιὸ ἐπικίνδυνη, πιὸ ὑπουλη, κρυφὴ. Μεταμφιέζεται πίσω ἀπὸ χαμόγελα, ἀπὸ λόγια ρόμαντικά, ἀπὸ κοπλιμέντα καὶ κούφιες ἀγαπολογίες· αὐτὸς ἔιναι οὐρανοφόρος κρυφός ἐγωισμός.

Ἡ δεύτερη μορφὴ ἐγωισμοῦ, ἔιναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο ἔρμαιο.

Τοῦ πιπιλάει τὸ μυαλὸ μὲ σκέψεις ὅτι ἔιναι οὐρανοφόρος, οὐρανοφόρος, οὐρανοφόρος εὐαίσθητος, αὐτὸς ποὺ δὲν τὸν καταλαβαίνει γύρω του κανείς...

Ο κρυφὸς ἐγωισμὸς ἔιναι αὐτὸς ποὺ μᾶς ἐμποδίζει νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν εἰαυτό μας καὶ μᾶς κάνει νὰ πιστεύουμε ὅτι ἔιμαστε καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Μπορεῖ νὰ οδηγήσῃ σὲ πολλοὺς ἀρνητικοὺς τρόπους σκέψης καὶ συμπεριφορᾶς, ὅπως: ἀλαζονεία, υπερηφάνεια, ζήλια, μνησικακία καὶ κριτικὴ πρὸς τοὺς ἄλλους.

Ο κρυφὸς ἐγωισμὸς ἔιναι ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα πράγματα νὰ ἀναγνωρίσουμε στὸν εἰαυτό μας. Αὐτὸς συμβαίνει ἐπειδὴ ἔιναι συνήθως καλὰ κρυμμένος κάτω ἀπὸ μιὰ μάσκα ταπεινότητας καὶ αὐταπάρνησης. Ωστόσο, υπάρχουν μερικὰ σημάδια ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸν κρυφὸς ἐγωισμὸ στὸν εἰαυτό μας, ὅπως:

Νιώθουμε ὅτι ἔιμαστε πάντα σωστοὶ καὶ οἱ ἄλλοι πάντα λάθος.

Νιώθουμε ὅτι ἔιμαστε καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἔίτε νοητικά, ἔίτε ὄικονομικά, ἔίτε κοινωνικά.

Νιώθουμε ὅτι ἔχουμε περισσότερα δικαιώματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Νιώθουμε ὅτι οἱ ἄλλοι πρέπει νὰ μᾶς ἐξυπηρετοῦν.

Νιώθουμε ὅτι οἱ ἄλλοι πρέπει νὰ μᾶς ἐπαινοῦν καὶ νὰ μᾶς θαυμάζουν.

Ἐνας ἐγωιστὴς δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στοὺς ἄλλους.

Τοὺς λείπει η ἐνσυναίσθηση.

Δὲν μοιράζονται ποτέ.

Προσπαθεῖ πάντα νὰ ἐκμεταλλεύεται τοὺς ἄλλους.

Προτάσσει τὶς προσωπικές του ἀνάγκες ἀδιαφορῶντας ἢ υποτιμῶντας τὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων.

Ἀπαιτεῖ νὰ ἔχῃ πάντοτε τὸν ἔλεγχο τῶν καταστάσεων, δὲν συμβιβάζεται καὶ δὲν κάνει σχεδὸν ποτὲ πίσω στὶς ἀπόψεις του, τὰ πιστεύω καὶ τὶς πεποιθήσεις του.

Χειρίζεται τοὺς γύρω του, δημιουργῶντας τους πολλὲς φορὲς ἀνασφάλεια, ντροπὴ καὶ ἐνοχές.

Δὲν μοιράζεται τὰ λάθη στὶς σχέσεις του καὶ φυσικὰ δὲν παραδέχεται ποτὲ τὰ δικὰ του

λάθη.

- Αδιαφορεῖ ἡ απλὰ δὲν ἀκούει τὶς ἀπόψεις ποὺ εἶναι ἀντίθετες μὲ τὶς δικές του.
- Εκθειάζει τὸν εάυτό του καὶ τὰ ἐπιτεύγματά του καὶ θεωρεῖ τὸν εάυτό του ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους.
- Ἄν ἀναγνωρίζουμε αὐτὰ τὰ σημάδια στὸν εάυτό μας, εἶναι σημαντικὸν νὰ ζητήσουμε βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεὸν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν κρυφὸ ἐγωισμό. Ο Θεὸς μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν εάυτό μας καὶ νὰ μᾶς δώσῃ ταπεινότητα καὶ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους.
- Ακολουθοῦν μερικὲς συμβουλὲς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν κρυφὸ ἐγωισμό:

Νὰ σκεφτόμαστε τοὺς ἄλλους πρὶν ἀπὸ τὸν εάυτό μας.

Νὰ ἔιμαστε πρόθυμοι νὰ συγχωρήσουμε τοὺς ἄλλους.

Νὰ ἔιμαστε εὐγνώμονες γιὰ ὅσα ἔχουμε.

Νὰ υπηρετοῦμε τοὺς ἄλλους χωρὶς νὰ περιμένουμε ἀνταπόδοση.

Ο κρυφὸς ἐγωισμὸς εἶναι ἔνα σοβαρὸ πρόβλημα, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ξεπεραστῇ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ρώτησε κάποιος τὸν ὅσιο Παΐσιο γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἐγωισμοῦ:

- Καὶ πῶς πεθαίνει, Γέροντα, οὐεγωισμός;

- Πρέπει νὰ θάψουμε τὸ ἐγώ μας, νὰ σαπίσῃ καὶ νὰ γίνη κοπριά, γιὰ νὰ ἀναπτυχθῆ η ταπείνωση καὶ η ἀγάπη.