



**Γράφει ο Σόλων Κωτούλας
Παρακολουθούμε την κατρακύλα του «πολιτικού συστήματος» στον αγαπημένο
Δήμο μας!**

**Καθημερινά σόου, λόγοι και αντίλογοι άνευ ουσίας, και πολύ δημοσιότητα!
Και όλα αυτά εν ονόματι της προεκλογικής περιόδου που μερικοί νομίζουν πως
ξεκινά 17 μήνες πριν τις εκλογές!**

Άραγε η ανάγκη για τη συμμετοχή, αρπαγή και νομή της εξουσίας είναι τόσο μεγάλη;

Η Καλαμπάκα έχει ανάγκη ηρεμίας, σύμπνοιας, λογικής και συμμετοχής στην εξουσία όλων των δημοτώ ν με ιδανικά, όραμα και δυνατότητες. Από ανθρώ πους που ξέρουν να εργάζονται πολύ, αθόρυβα και χωρίς επιδείξεις. Μακριά από προσωπικές επιδιώ ξεις και συμφέροντα.

Οι συνεχείς διαπληκτισμοί, οι μεγαλοστομίες και τα σόου για το θεαθήναι και τις εντυπώ σεις, απογοητεύουν τους Δημότες!

Η ανομία που κατά τα λεγόμενά τους κρατά πολλά χρόνια, θα πρέπει κάποια στιγμή να παταχτεί και να πάψει να υπάρχει!

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη σοβαρώ ν ανθρώ πων, δημιουργικώ ν, νοικοκύρηδων, με οράματα και ιδέες, με μόρφωση και επιτυχημένη προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική πορεία.

Χωρίς τόνους και τελείες! Και κυρίως ικανούς να λύνουν και να μη δημιουργούν προβλήματα!

Το ίδιο χάος επικρατεί και στα περισσότερα χωριά του Δήμου μας. Όπου Πρόεδροι, κοινοτικοί Σύμβουλοι και κάτοικοι διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που τους απασχολούν και την εγκατάλειψη της υπαίθρου που χρονολογείται από πολλώ ν ετώ ν.

Όμως ποιος φταίει;

Ο Δήμος, οι τοπικοί άρχοντες, η Περιφέρεια, ή όλοι μαζί;

Στις καθημερινές διαφημίσεις των διαφόρων «παραγόντων», παρακολουθούμε την υπερβάλλουσα προσπάθεια οικειοποιήσεως έργων.

Για την πλήρη εγκατάλειψη όμως του Δήμου και για την έλλειψη φαντασίας και έργων δεν υπάρχει πατρότητα!

Ηχορύπανση, κυκλοφοριακό, φωτισμός, ύδρευση, αγροτικά Ιατρεία, υποδομές του Δήμου, χώ ροι πρασίνου και αναψυχής, συγκοινωνία και κάθε λογής υπηρεσία που θα βοηθούσε και θα ανακούφιζε τους κατοίκους, στα τάρταρα!!!

Πλήρη εγκατάλειψη! Και κανείς δεν φταίει διαχρονικά! Και κανείς δεν συνωστίζεται στα ΜΜΕ για να δικαιολογηθεί, παρά μόνο να καταγγείλει τους άλλους! Τους κακούς! Τους προηγούμενους, τους αντιπάλους!

Και μόνο στις διάφορες εκδηλώ σεις εμφανίζονται ατσαλάκωτοι, καλοντυμένοι, συνωστισμένοι με το χαμόγελο στα χείλη και το συνοδό και κλασικό κτύπημα στην πλάτη...

Για να περάσει κι αυτή η ημέρα, και να το επαναλάβουν την επόμενη!!!

Καλαμπάκα 8-6-2022

ΣΟΛΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Ιατρός Παθολόγος

Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ενώ σεως Παθολόγων Ελλάδος

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων