



Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου

Χριστούγεννα καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἐορτάζει τὴν ἐπέτειο τῆς καθόδου τοῦ Χριστοῦ
στὴ γῆ! Naί! εἶναι πάλι...

Χριστούγεννα καὶ ἐκεῖ στὸ φτωχικό, ἀλλὰ "θεοδέγμον σπήλαιον" τῆς Βηθλεέμ, ὁ
Χριστὸς ξαναγεννιέται.

*Ξαναγεννιέται "Αὐτὸς ποὺ πάντα ὑπάρχει (οἶον), δημιουργεῖται, πλάθεται ὁ
ἀδημιούργητος... ὁ ἄσαρκος παίρνει τὴν ἀνθρώπινη σάρκα... Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
περιβάλλεται τὸ υλικὸ σῶμα... Περιορίζεται ὁ ἀπεριόριστος... Ὁ ἀόρατος γίνεται
ὀρατός... Ὁ ἄπιαστος ψαύεται, ψηλαφίζεται... Ὁ ἄχρονος καταδέχεται νὰ ἔχη
ἀρχή... Ἐκεῖνος ποὺ δίνει τὸν πλοῦτο, γίνεται φτωχός... γίνεται φτωχὸς καθότι
παίρνει τὴ σάρκα μου, γιὰ νὰ γίνω ἐγὼ πλούσιος μὲ τὴ θεότητά Του. Ἐκεῖνος ποὺ
εἶναι πλήρης ἀδειάζει... ἀδειάζει ἀπὸ τὴ δόξα Του γιὰ λίγο καιρὸ, γιὰ νὰ γευθῶ ἐγὼ
τὴν πληρότητά του. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὴ δική μας
σωτηρία..."*

*"Γίνεται Υἱὸς ἀνθρώπου, ἐνῶ εἶναι γνήσιος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ κἀνη τοὺς υἱοὺς
τῶν ἀνθρώπων τέκνα θεοῦ"*

*"Ὁ ἀσώματος ἔρχεται κοντὰ μας μὲ σῶμα. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἄσαρκος, περιφέρει
σάρκα γιὰ νὰ κάνει τὴ δυνατὴ καὶ γεμάτη πάθη ἀνθρώπινη φύση λαμπρὴ καὶ
ἀπαλλαγμένη ἀπὸ πάθη καὶ νὰ φέρῃ τὴν ἀνθρωπότητα κοντὰ στὸ Θεὸ Πατέρα,
συμφιλιώνοντας μαζί Του τὸ ἀνθρώπινο γένος, τὸ ἐχθρικό καὶ πολέμιο, λόγῳ τῆς
ἀμαρτίας"*

Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος τὰ Χριστούγεννα, ὄχι ἀπλῶς γιὰ νὰ παρηγορήσῃ, ὄχι
ἀπλῶς γιὰ νὰ ἐνδυναμώσῃ, ὄχι ἀπλῶς γιὰ νὰ δώσῃ δυνατότητα ἐπιβιώσεως, ἀλλὰ
γιὰ νὰ ἀνεβάσῃ τὸν ἄνθρωπο στὸ ὕψος τῆς θεότητος!

Μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου στὸν κόσμον τὸ σκοτάδι διαλύεται καὶ τὸ φῶς παίρνει τὴ
θέση του.

"Τὰ ἀρχαῖα πέρασαν, τῶρα στὸν κόσμον ἔγιναν ὅλα καινούργια..."

*Τὸ γράμμα ὑποχωρεῖ... Τὸ πνεῦμα ὑπερέχει, ὑπερτερεῖ... Οἱ ἴσκιές ἐξαφανίζονται
καὶ στὴ θέση τους ἔρχεται ἡ ἀλήθεια..."*

*Ὁ ἀμήτωρ γίνεται ἀπάτωρ, ὁ Ἰησοῦς, δηλαδὴ, σὰν Θεὸς δὲν ἔχει μητέρα, ὕστερα
ἔρχεται στὸν κόσμον καὶ σὰν ἄνθρωπος δὲν ἔχει πατέρα"*

Καί, ὅμως, ὁ Χριστὸς, φίλοι μου, ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς θεοί...

Ταπεινώθηκε, βαθεῖα, γιὰ νὰ μᾶς ἀνυψώσῃ... Ἐλαβε μορφὴ δούλου, γιὰ νὰ μᾶς
χαρίσῃ τὴν ἐλευθερία... Γεννήθηκε στὸ χρόνο, γιὰ νὰ ὑπερβοῦμε ἐμεῖς τὸ χρόνο...

Πέθανε, γιὰ νὰ νικήσῃ τὸ θάνατο... Ἔλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ τὴ θεώσῃ!
Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ, καί, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο, πῆρε
δικὰ μας ὀνόματα καὶ τὰ ἔκανε δικὰ Του γιὰ νὰ τὰ ἀγιάσῃ:
Ὀνομάστηκε *"Ἄνθρωπος"*, γιὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο... *"Ὁδός"*, γιὰ νὰ μάθουμε ὅτι,
μέσω Αὐτοῦ, φθάνουμε στὸν Οὐρανό...
"Πέτρα", γιὰ νὰ διδαχθοῦμε τὴ στερεότητα τῆς πίστεως... *"Θεμέλιος"*,
γιὰ νὰ μάθουμε ὅτι αὐτὸς βαστάζει τὴν οἰκοδομή... *"Ρίζα"*, γιὰ νὰ μάθουμε ὅτι
ἀνθίζουμε μόνο ἐφ' ὅσον εἴμαστε ἐνωμένοι μὲ Αὐτόν... *"Ποιμὴν"*, γιατί Αὐτὸς μᾶς
διαποιμαίνει... *"Πρόβατο"*, γιατί γιὰ χάρη μας ἐσφάγη... *"Ζωή"*, γιατί μᾶς ἀνέστησε,
ἐνῶ ἤμασταν νεκροί... *"Φῶς"*, γιατί μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας καὶ μᾶς
δίδαξε τὴν ἀλήθεια... *"Ἰμάτιο"*, γιατί μὲ τὸ βάπτισμα τὸν φορᾶμε σὰν ρούχο
«...Χριστὸν ἐνεδύσασθε»... *"Τράπεζα"*, γιατί μᾶς τρέφει μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα
Του... *"Οἶκος"*, γιατί μᾶς στεγάζει μὲ στοργή... *"Νυμφίος"*, γιατί συνδέθηκε μαζί μας
σὰν νὰ εἴμαστε ἡ νύμφη Του... *"Δεσπότης"*, γιατί εἴμαστε δοῦλοι πού μᾶς
ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἀμαρτίας καὶ μᾶς χάρισε τὴ σωτηρία..." .
*"Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ χαρίσῃ ξανά στὸν ἄνθρωπο, ἐκεῖνο γιὰ τὸ
ὁποῖο τὸν προόρισε. Τὸν δημιούργησε σύμφωνα μὲ τὴ δική του εἰκόνα· ἐλεύθερο,
προορισμένο νὰ τοῦ μοιάζει, νὰ εἶναι ὅπως κι ὁ Δημιουργὸς Του τέλειος, ἐνάρετος...
Ἐγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς ξαναδώσῃ τὴν πρώτη εἰκόνα... νὰ μᾶς διδάξῃ τὴν
ἐνάρετη ζωή... νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπ' τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο... νὰ μᾶς ἐπαναφέρῃ
σὲ κοινωνία μαζί Του... νὰ ἀνοίξῃ τὸ δρόμο τῆς δικῆς μας ἀνάστασης... νὰ λύσῃ τὰ
δεσμὰ τῆς κυριαρχίας τοῦ διαβόλου... νὰ μᾶς γεμίσῃ κουράγιο... νὰ μᾶς ἐκπαιδεύσῃ
νὰ πολεμοῦμε τὸν τύραννο, μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ταπείνωση...
Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Ἔσωσε ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους ἀπ' τὴ φθορὰ τῆς ἀμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Δὲν μᾶς ἀνάγκασε μὲ τὴ
βία, νὰ ἀσκήσουμε τὴν ἀρετή... μᾶς δίδαξε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ δρόμο Του μὲ
πραότητα, μὲ ὑπομονὴ καὶ μὲ συγχωρητικότητα" .*
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς, ἔχει ξεχωριστὴ σημασία,
παίρνοντας τὰ δικὰ του μηνύματα, αὐτὰ πού μᾶς δυναμώ νουν. Ἀλλὰ, δυστυχῶς,
πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, ἔχουμε ἐντάξει τὰ Χριστουγεννα μέσα στὴν
ἀτμόσφαιρα τῶν ἡθῶν καὶ τῶν ἐθίμων, τὸ μάρκετινγκ τῆς ἀγορᾶς...!
Ἡ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση τῆς ἐορτῆς, ἀφοῦ τὰ δῶρα τῶν Χριστουγέννων θὰ
δῶσουν ἀφορμὴ γιὰ ψώνια, ἔτσι θὰ κινηθῇ καὶ ἡ ἀγορά...!!!
Ὁ συναισθηματικὸς διάκοσμος "δίνει ρέστα", ὥστε νὰ αἰσθανθοῦμε ἐορτάσιμα
αὐτὲς τὶς ἡμέρες: τὰ σπίτια στολισμένα... οἱ βιτρίνες παίρνουν τὸ ἐορταστικὸ
χρῶμα τῶν ἡμερῶν... οἱ δημοτικοὶ ἄρχοντες στολίζουν τοὺς δρόμους τῆς πόλεως,
ἔτσι ὅλοι μας νὰ ἱκανοποιήσουμε τὴν ἀπαίτηση τῆς ἀτομικῆς ψυχολογικῆς
ἐπιθυμίας γιὰ γιορτὴ...!!!
Ὅχι-ὄχι, δὲν τὰ κατηγορῶ, δὲν τὰ κατακρίνω, ἀπλῶς τονίζω πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι
ἐπιδερμικὰ καὶ ὅτι δὲν ἀγγίζουν τὸ βάθος τῆς ἐορτῆς καὶ τὸ βασικὸ νόημα τῆς
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ!
Ὁ Χριστὸς, φίλοι μου, γεννήθηκε στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ταπεινά...
Οἱ πρῶτοι πού τὸν ἀντίκρισαν, στὴ φάτνη σπαργανωμένο, ἦταν οἱ ἀπλοὶ βοσκοί...
Οἱ πρῶτοι πού τὸν προσκύνησαν, ἦταν οἱ σοφοὶ μάγοι τῆς ἀνατολῆς...
Καλεῖ καὶ ἐμᾶς νὰ πᾶμε νὰ τὸν προσκυνήσουμε ταπεινά... νὰ τὸν προσκυνήσουμε ὡς
ἀληθινοὶ προσκυνητές.

Ποιοί, ὅμως, εἶναι οἱ ἀληθινοὶ προσκυνητές;

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς πληροφορεῖ:

▣ Οἱ ἀληθινοὶ προσκυνητές, προσκυνοῦν τὸ Θεὸ μὲ τὸ πνεῦμα τους καὶ μὲ τὴν ἀλήθεια!

▣ Τὸ ξεκίνημα γιὰ νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ προσκυνητές τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ "μετάνοια"!

▣ Νὰ ἔχουμε καθαρὴ πνευματικὴ καρδιά!

▣ Νὰ εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ!

▣ Νὰ ἔχουμε συγχωρημένες τὶς ἀμαρτίες μας!

▣ Νὰ ἀνήκουμε στὴν ἐκκλησία τῶν σωσμένων τοῦ Θεοῦ!

▣ Νὰ ἔχουμε καθαρισμένη τὴ συνείδησή μας!

▣ Νὰ εἴμαστε δικαιωμένοι ἀπὸ τὸ Θεό!

▣ Νὰ εἴμαστε συμφιλιωμένοι μὲ τὸ Θεό!

▣ Νὰ εἴμαστε ἀπελευθερωμένοι ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἀμαρτίας!

▣ Νὰ διοικούμαστε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα!

▣ Νὰ βαδίζουμε τὸ δρόμο τῆς πίστεως!

▣ Νὰ βαδίζουμε τὸ δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ!

Ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο... ἄφησε τὴν τιμὴ Του, τὴν ὑπόληψή Του, τὸ μεγαλεῖο Του, ταπεινώθηκε καὶ ἦλθε στὴ γῆ γιὰ μᾶς...

Μᾶς ἄπλωσε τὸ χέρι, γιὰ νὰ ἀπλώσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ δικό μας, καὶ νὰ τοῦ βάλουμε στὸ χέρι τὶς ἀμαρτίες μας... ὄχι μὲ τὸ χέρι μας, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά μας... καὶ ἀπὸ τὴν καρδιά μας.

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα ἄς βροῦμε τὸ Χριστό... ἄς τὸν ψάξουμε... ἄς ρωτήσουμε, ὅπως οἱ μάγοι: "Ποῦ εἶναι ὁ γεννηθεὶς Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων"; Ποῦ εἶναι ὁ φωτισμὸς ὅλων τῶν ἐθνῶν; Τὸ φῶς ποῦ φωτίζει κάθε ἄνθρωπο ποῦ ἔρχεται στὸν κόσμο;

Ἄς τὸν δοξολογήσουμε..., λοιπόν, ἄς τὸν εὐχαριστήσουμε... ἄς τὸν τιμήσουμε... καὶ ἄς τὸν προσκυνήσουμε...!

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!