



Φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ για την θερμή σας υποδοχή, σας ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας. Το μέλλον της Θεσσαλίας ξεκινάει σήμερα εδώ από τα Τρίκαλα. ...

Στα χέρια σας κρατάτε την νίκη της 26ης Μαΐου.
Ζητώ από όλους σας να μου δώσετε τη δύναμη, την ισχυρή εντολή πρώτης Κυριακής για να κερδίσουμε όλοι μαζί το αύριο.
Άλλωστε τα Τρίκαλα είναι μία πόλη με προβολή στο αύριο. Μία πόλη της προόδου. Από τις πρώτες στην Ελλάδα που αγκάλιασαν ένθερμα μία σειρά από τεχνολογικές δυνατότητες και επιτεύγματα. Μία πόλη της καινοτομίας. Και πιστεύω βαθειά, ότι η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οδηγούν σε ένα μοντέλο σταθερής μετάβασης. Έναν οικονομικό μετασχηματισμό που συμβάλει εν τέλει και στην πολιτισμική αλλαγή.
Είναι συνεπώς τα Τρίκαλα η κατάλληλη αφετηρία για να ξεκινήσουμε μαζί την πορεία προς την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας.

Φίλες και φίλοι

Τα προβλήματα δεν λύνονται με συνθήματα. Λύνονται με έργα.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκρίναμε την πράξη αντί της θεωρίας.

Επιλέξαμε να είμαστε αποτελεσματικοί, ουσιαστικοί, χρήσιμοι για όλες τις Θεσσαλές και τους Θεσσαλούς.

Η Περιφέρεια μίλησε με τα έργα της.

Ακολουθήσαμε αταλάντευτα το δρόμο της ανάπτυξης. Το δρόμο της κοινωνικής αλληλεγγύης, το δρόμο της ευθύτητας και της αλήθειας. Θέσαμε στο επίκεντρο μιας πλατιάς και ισχυρής συμμαχίας, τον άνθρωπο και κάναμε πράξη την «Συμμαχία υπέρ των πολιτών». Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς μυωπικές κομματικές αντιλήψεις, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.

Ο Αριστοτέλης είχε αποφανθεί ότι: «το ελληνικό γένος ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα μπορούσε να κυριαρχήσει αν ήταν πολιτικά ενωμένο».

Στις μέρες μας βέβαια, στην εποχή των μνημονίων και της απόλειας αυτονόητων δικαιωμάτων, τα πρώτα δυο, η «ελευθερία» και η «διοίκηση» του κεντρικού κράτους, επιδέχονται πολλή συζήτηση. Όμως, τις ολέθριες συνέπειες του πολιτικού διχασμού της χώρας, είχαμε- και στην νεότερη ιστορία μας- πολλές φορές την ευκαιρία να τις διαπιστώσουμε και να τις υποστούμε.

Γι' αυτό, για μας, η ενωμένη Θεσσαλία, η «Συμμαχία υπέρ των πολιτών», αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και πυξίδα των επιλογών μας.

Στα χρόνια που πέρασαν θέσαμε ως στόχο την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση για την Περιφέρεια μας. Βασικό μας μέλημα η δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.

«Δουλειά, δουλειά, δουλειά για όλους» αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος για την επόμενη θητεία μας.

Βρεθήκαμε στο προσκήνιο των εξελίξεων, μοχθήσαμε, συγκρουστήκαμε, επιμείναμε, αγωνιστήκαμε, προγραμματίσαμε, επιλέξαμε, υλοποιήσαμε, για την Θεσσαλία και τα Τρίκαλα, με γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, επιλέγοντας η ανθρωποκεντρική πολιτική να είναι ο γνώμονας των καθημερινών μας αποφάσεων.







Ημερομηνία: 14/05/2014
Τοποθεσία: Πλατεία Αριστοτέλη, Τρίκαλα